

1: U MOET ONS HELPEN

A Oh gelukkig. Er is niet veel tijd.

B Wie bent u?

A U moet ons helpen. Onze koning is in gevaar.

B Wie bent u?

A Een elf. Onze koning is niet helemaal goed meer. Hij is oud. We denken dat hij het bos uitgelopen. (Pakt B bij de arm) Kom, dan wijs ik u waar hij het laatst gezien is.

B He! Laat me los! Zoek het zelf uit, met je koning.

A Wilt u niet helpen?

B Nee, die koning komt heus wel terecht.

A U begrijpt het niet. Hij is in levensgevaar. Hij is heel, heel oud. Soms begint hij ineens te slaan. En bijten, bijten doet hij ook.

B Ga weg! Je wilt alleen maar vieze dingen met me doen, viezerik!

A Dan kan helemaal niet. Elfen hebben geen geslacht.

B Laat zien dan.

(A laat het zien. B bestudeert het.)

B U bent een vrouw.

A Nee, er zit niks.

(B kijkt nog eens)

B Er zit niks.

A Dat zeg ik.

B Hoe planten jullie je dan voort?

A Ja, dat ga ik nu uitleggen. Onze koning is in gevaar! Help ons!

B Ik kan niet helpen, ik wacht op iemand.

A U wordt rijkelijk beloond.

B Ja, met paddestoelen zeker.

A Wie denkt u wel dat u bent. Het is hier geen pretpark! Ik ben in nood, snapt u dat? Beseft u wel over welke krachten ik beschik? Ik verander u zo in een envelop!

(A rent op B af.)

B Help!

(B rukt in paniek de vleugels van de elf af)

A U weet niet wat u doet. Nu moet ik sterven.

(A sterft. B checkt bij A.)

B He!

2: TWEE ZIELEN, ÉÉN HART

- A: Ach liefje, je bent doodmoe van dit gezwerf door het bos. En eerlijk gezegd, ik ben de weg kwijt. Laten we hier wat rusten, als je 't goed vindt. Wij zullen hier wachten tot het dag wordt.
- B: Goed. Zoek jij daar ergens een bed, dan ga ik hier liggen op deze berm.
- A: Maar deze berm kan een hoofdkussen voor ons beiden zijn. Eén hart, één bed. Twee zielen in één.
- B: Nee, doe mij een plezier, liefste, en ga daar wat verder liggen. Niet zo dichtbij.
- A: Schatje, ik zei het in alle onschuld. Wat liefde zegt moet liefde goed verstaan. Ik bedoel: mijn hart is zo met het jouwe verweven dat er maar één hart meer is. Daarom mag ik in één bed aan jouw zijde liggen, wij zijn twee zielen door één enkele eed verbonden.
- B: Je hebt slimme praatjes. Maar ga toch wat verder liggen, wend je van mij af zoals het hoort. Daar, op zo'n afstand dat een meisje in alle eerbaarheid kan slapen. Goede nacht, lieve vriend van mij.
- A: Zoals je wilt. Het zij zo. Amen, als dat je slaapgebed moet zijn. Hier ga ik dus liggen. Dit is mijn bed. Slaap lekker lief.
- B: Jij ook. Ik ben al half op weg. Ik kus je in mijn droom.

3: CADEAU

- A: Maar wat is het?
- B: Een soort...
Een apparaat?
- A: Om mee te hakken,
In de keuken,
Iets?
- B: Of snijden.
- A: Of drogen.
- B: Nee, het is voor in de keuken.
Het ziet er echt uit alsof het voor in de keuken is.
- A: Handig hoor.
- B: Zit er een knop op?
- A: Ik zie geen knop.
- B: Zit er een stekker aan?
- A: Nee.
- B: Dan is het geen apparaat.
- A: Nee.
- B: Jammer.
Een apparaat hadden we net nodig.
- A: Apparaten heb je nooit genoeg.
- B: Apparaten maken het leven overzichtelijk.
- A: Begrijpelijk.
- B: Op apparaten kun je bouwen.
- A: Met apparaten kom je nooit voor verrassingen te staan.