

DIALOOG 3: LICHTELAAIE

- A : Ik zeg het maar vast: ik ben snel aangebrand.
- B : Moet je je kop in 't water steken.
- A : Ik kan er niets aan doen.
- B : O?
- A : Ik zit vol vuur.
- B : Ik zie niets.
- A : Zit van binnen.
- B : Aha.
- A : Vuur en vlam. Ik sta in de fik.
- B : Doet dat geen pijn?
- A : Verschrikkelijk. Het vreet aan me.
- B : Vervelend zeg.
- A : Soms komt het ineens. Een vlaag. Heter en heter. Kom niet dichterbij.
- Jij, jij bent vatbaar.
- Jij bent licht ontvlambaar. Ik zie het aan je.
- B : Ik ben niet van papier.
- A : Te laat.
- B : Wat?
- A : Je wordt rood.
- Je gloeit.
- Roder en roder.
- Ik zei toch: niet te dichtbij.
- B : Te laat. Het zit overal.
- A : Ook hier?
- B : Ja.
- A : En hier?
- B : Ik sta in lichtelaaie. Het is hopeloos.

A : Water, vlug, water.

B : Te laat.

A : Te laat.